

Witte raaf

Auteurs: Ingrid de Groot



De witte raaf is het vervolg op het boek 'het diagnosetraject'. De auteur beschrijft in een dagboekvorm de periode van eind 2017 tot begin 2020, waarin zij zoekt naar een diagnose voor haar terugkerende klachten die een grote impact hebben op haar dagelijks leven. Ze legt contact met specialisten in binnen- en buitenland in de hoop een stap verder te komen in het diagnosticeren van haar ziekte. In deze periode wordt ze tevens geconfronteerd met het ziekzijn en uiteindelijk het overlijden van haar beide ouders. Het is een boek over relaties in de thuissituatie met zus, echtgenoot en kinderen. Je leest over geluk dat wordt gevonden ondanks de terugkerende klachten en het verdriet en over de liefde van partner en kinderen.

Hoewel ik het eerste boek niet heb gelezen en daardoor de achtergrond miste, zat ik snel in het verhaal en heb ik het binnen een week uitgelezen. Wel heb ik mij regelmatig afgevraagd wat er dan vooraf is gegaan aan het verhaal. Ingrid schrijft op een vlotte manier over het dagelijkse gevecht met een schijnbaar chronische ziekte, de wereld die gewoon doordraait en de verwachtingen die daardoor gewekt worden. De ondertitel 'de eenzaamheid van een onbegrepen ziekte' is denk ik voor veel kankerpatiënten herkenbaar.

Soms is het verhaal wat technisch, maar gebruik van medische termen en afkortingen staat de leesbaarheid van het boek niet in de weg. Wel is het soms wat langdradig door herhalingen. Ook het uitgebreide proces van de begeleiding van haar stervende ouders is naar mijn idee niet helemaal passend bij het thema van het boek en wellicht onnodig. Ondanks deze punten wilde ik toch graag weten hoe het afloopt.

Ingrid komt in haar boek naar voren als een enorm sterk persoon die ondanks teleurstellingen, onbegrip en fouten vecht om alles uit het medische circuit te halen. En daar kan je alleen maar bewondering voor hebben. Je gunt haar zo dat aan het einde van dit boek de diagnose gesteld kan worden. Mijn advies is om eerst deel 1 'het diagnosetraject' te lezen en daarna pas dit boek.

Een witte raaf is in het Nederlands taalgebruik een uitdrukking voor een zeer zeldzame verschijning, in dit geval dus een mooi gekozen titel.

Recensie geschreven door: Daphne Witzel