

## Ik vertrek naar het platteland

Auteur: Margreet Feenstra



---

Ik vertrek naar het platteland is een autobiografisch boek van Margreet Feenstra. Ze omschrijft hoe ze het heeft ervaren om vanuit het drukke Zeist naar het stille Den Oord te verhuizen.

Het leven op het platteland is heel anders dan ze gewend was. Aanvankelijk mist ze de stad en moet ze wennen aan alles. Tegelijkertijd geniet ze ook van de nieuwe wereld gevuld met dieren, veel klussen in en om het huis, het opzetten van een theehuisje en vooral veel natuurschoon. In deze periode wordt zij geconfronteerd met borstkanker.

Het boek leest heel gemakkelijk weg. Ze omschrijft het leven op het platteland vrij gedetailleerd en als lezer, loop je een stukje met haar mee het erf op. Zo lees je over de kippen, de schapen en de lammeren, houthakken en hout sprokkelen. Een nieuwe wereld waar ze nog nooit mee in aanraking was gekomen. Ze voelt zich wat eenzaam zo ver weg van de stad, maar is toch in staat om na een aantal jaar haar draai te vinden. Haar ziekte komt in het boek maar weinig aan bod, maar het is wel duidelijk dat dit impact op haar heeft gehad. Dat borstkanker haar onbezorgdheid met betrekking tot de toekomst heeft weggenomen, is wel duidelijk. Daarmee ook de vraag of dit het nou is, in haar geval het leven op het platteland. Een herkenbare vraag voor iedere ex-borstkanker patiënt als het plotseling onzeker is hoeveel jaar je nog mogelijk te leven hebt.

Het leven op het platteland en het bakken van taarten voor het theehuisje, geven haar voldoening en het is mooi om te lezen hoe ze van heel veel kleine dingen geniet. Zo geniet ze van fris gewassen was aan de lijn, een duik in de Lek, het schilderachtige landschap van het rivierengebied, maar bovenal hun eigen gecreëerde paradijs op het platteland.

Wanneer je op zoek bent naar een boek over borstkanker, dan is dit boek niet uitermate geschikt. Het relateert echter wel voor de lezer, dat haar ziekte een, ogenschijnlijk, ondergeschikte rol speelt in het verhaal. Wellicht de essentie wanneer je geconfronteerd wordt met zo iets heftigs als borstkanker, dat je je wel moet blijven beseffen dat alles om je heen doorgaat en het belangrijk is dat je de mooie dingen in het leven blijft zien. Het romantische plaatje van het platteland weet Margreet mooi te omschrijven en dat maakt het boek meer dan de moeite waard om te lezen.

*Recensie geschreven door: Jorika Wynants*

---

### Verkoopinformatie:

'Ik vertrek naar het platteland', 116 pagina's, 18,45 euro, Brave New Books, december 2022. ISBN nummer 9789464 050486.

Het boek is verkrijgbaar bij:

- <https://www.bravenewbooks.nl/books/234851>
- [https://www.bol.com/nl/nl/p/ik-vertrek-naar-het-platteland/9300000132279588/?bltgh=nzeaaVjGTjHIWZ8CwE5HqQ.2\\_11.12.ProductTitle\)](https://www.bol.com/nl/nl/p/ik-vertrek-naar-het-platteland/9300000132279588/?bltgh=nzeaaVjGTjHIWZ8CwE5HqQ.2_11.12.ProductTitle)