

Over leven - Isa Hoes

Auteur: Jorika Wynants



Over leven is een persoonlijk verhaal over de periode dat Isa Hoes ontdekt dat ze borstkanker heeft en de tijd daarna.

Isa Hoes neemt je als lezer mee vanaf het moment dat zij een knobbeltje in haar borst voelt tot aan de behandelingen die erop volgen en de gevoelens die het hele ziekte traject met zich meebrengen. Openhartig omschrijft Isa hoe het voelt om vanaf een ogenschijnlijk onschuldig knobbeltje, een traject in te moeten gaan bij het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis met de diagnose borstkanker. Ze omschrijft de verlamming en angst die het met zich meebrengt, maar ook de hoop die er weer komt als blijkt dat de behandelingen hebben gewerkt. En de wanhoop wanneer blijkt dat er bij een controle weer iets wordt gevonden wat er niet hoort. De actualiteit wisselt ze af met flash-backs naar vroeger. Flash-backs over haar kinderen Vlinder en Merlijn, haar jeugd, haar ouders en over de gitzwarte periode in haar leven na het overlijden van haar grote liefde, Antonie Kamerling.

Het boek leest als een trein, na ieder hoofdstuk ben je als lezer benieuwd wat er hierna met haar gaat gebeuren. De openhartigheid is heel prettig en geeft een intieme inkijk in haar belevingswereld. Of je nu een bekende Nederlander bent, of niet, de beleving van het hele proces is universeel.

Tijdens haar hele traject heeft ze haar ziekte lang geheim weten te houden en dat geeft meteen aan hoe veerkrachtig Isa Hoes is. Ook al wordt haar veerkracht op de proef gesteld, ze blijft overeind staan, ondanks het feit dat het een eenzame strijd is. Het leven ging door, ze was er voor haar kinderen, ze deed mee aan *The Masked Singer* en ze is in de periode van de operatie en bestralingen ook nog een aantal keren verhuisd.

De titel van het boek laat niet veel te raden over, het gaat over het leven van Isa Hoes, maar ook over het leven en hoe te overleven.

Over leven van Isa Hoes is een must-read voor alle vrouwen die met dezelfde diagnose te maken hebben gekregen of hebben. Het boek relativeert, geeft hoop, geeft genoeg aandacht aan de gevoelens die bij borstkanker horen. Iedere lotgenoot zal zich in het verhaal herkennen en in Isa een ware overlever zien, waar je alleen maar met bewondering naar kunt kijken.

Bestelinformatie:

Benieuwd naar het boek van Irene Isa Hoes? Bestel *Over leven* [hier](#).