

'Wacht af' - van Maaïke Koning

Door: Karin Bouwens



'Wacht af' is de titel van het blauwe boekje van Maaïke Koning, dat zich alvast van alle andere boeken onderscheidt doordat het geen titel of schrijver op de voorkant heeft staan. Het is een verzameling van korte teksten en fotocollages. En het gaat over wachten, over wachtkamers in ziekenhuizen, wie je erin tegenkomt en over wat je bedenkt als wachtende patiënt in die wachtkamers.

De titel wordt versterkt door de soberheid van de kaft, de vele lege pagina's in het boek, de eenvoud van de korte teksten maar vooral door de prachtige, rustige beelden in kalme kleuren waaruit de collages zijn opgebouwd. Mooi hoe je stemming, gevoel, sfeer kunt uitbeelden met combinaties van in principe 'ongezellige' foto's. De teksten mogen niet ontbreken, alleen al omdat ze het verstilde van de beelden zo mooi aanvullen. Wat Maaïke omschrijft is heel herkenbaar, maar nergens dramatisch of overdreven. Eerder luchtig, met ruimte voor een kleine lach over de types die ze treft, over wat haar kinderen zeggen. Zo was het precies, het hele proces van diagnoses, behandelplannen, chemo, operatie, bestralingen en wat er nog meer allemaal moet op de afdeling oncologie, waar de verpleging zoals Maaïke omschrijft 'bovennatuurlijk lief' is. Ook mijn man en ik vermoedden 6 jaar geleden dat deze mensen daarop gescreend worden en de liefste verpleging de ziekste mensen mag verzorgen. Het boek leest heel gemakkelijk zonder simplistisch te zijn, met een groot lettertype in het blauw. Dat maakt het ook zeker geschikt voor de minder ervaren lezer.

Het boek is zó herkenbaar, wat erin staat zó gewoon voor een lotgenoot, terwijl het tegelijkertijd het enige is in zijn soort door de vormgeving en de kunstige collages. Het is een absolute aanrader, een mooi cadeautje voor jezelf of voor iemand anders die alles weet (of weten moet) van wachtkamers.



Bestelinformatie:

Prijs: € 28,-

ISBN: 9789081959032